

Dia 01

180520 – Jeftha Breda – De Heilige Geest ontmoeten

Inleiding

Vandaag is het Pinksteren

Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. De geboorte van de kerk.

Het begin van een leven met God 24 uur per dag.

Wie, of wat is de Heilige Geest?

Jezus zegt het volgende van deze derde Persoon in de Drie-eenheid.

Johannes 14:16-18

¹⁶ Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: ¹⁷ de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. ¹⁸ Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.

Letterlijk zegt Jezus: “Jullie kennen hem wel”.

De Heilige Geest is een reële Persoon, precies zoals de Vader of als de Zoon, zo is de Heilige Geest een Persoon.

Jezus noemt hem de Parakleet wat in verschillende vertalingen wordt vertaald met

NBV: Pleitbezorger (onze advocaat),

NBG, HSV , SV: Trooster

BGT en WV Helper

GN Iemand om je bij te staan.

De Heilige Geest is dus een Persoon die voor ons opkomt, ons troost en helpt – leidt.

Hoe leer je die nu kennen? Zodat je ook kunt zeggen: “Die ken ik!”

Hoe ontmoet je die Persoon en waar?

Uiteraard kun je de Heilige Geest op vele manieren ontmoeten maar vandaag wil ik een manier van ontmoeten met Hem aan jullie voorstellen, die wellicht voor deze of gene nieuw is.

Namelijk in de Stilte!.

Ik heb dit hier een keer eerder gedaan, maar het kan geen kwaad nog eens stil te staan bij dat aspect van de stilte zoeken. Dus als je het volgende herkent klopt dat.

Maar de invulling van de stilte is wel weer nieuw en gekoppeld aan de tekst die we zojuist gelezen hebben.

Dia 02

Stilte

Stilstaan bij stilte:1 Koningen 19:11-13

11 ‘Kom naar buiten,’ zei de HEER, ‘en treed hier op de berg voor mij aan.’ En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de HEER bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de HEER bevond zich niet in die aardbeving. 12 Na de aardbeving was er vuur, maar de HEER bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. 13 Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die tot hem sprak: ‘Elia, wat doe je hier?’

Dia 03

I. Hoe en waar ontmoet je de Heilige Geest?

Het lijkt er op dat deze tekst zegt: nou hier en hier niet, maar daar wel.
Maar het is iets gecompliceerder.

Elia zit aan de grond, depressief en weet niet hoe zijn toekomst er uit zal zien. En dan roept de Heer hem bij Hem. Stel dat jij iets hebt en de Heer nodigt je uit, waar doet Hij dat dan?

Dia 04

a. wind, storm.

En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de HEER bevond zich niet in die windvlaag.

Is de Heer in de windvlaag? Zeg niet te snel nee.

En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit,
Het kan dus best een teken van de Heer en zijn Geest zijn.

In de Bijbel tal van voorbeelden waarin de Heer zijn grootheid laat zien in een windvlaag:

* Mozes en doortocht door de Rode Zee - een windvlaag die een zee splijt.

* Op de eerste Pinksterdag komt God met een windvlaag de bovenkamer binnen.

En wij zoeken God soms ook in de wind.

Wind van leer.

Wat komt er nu weer aanwaaien? Fout? Welnee, maar wind komt en gaat.

Belevingen zijn goed, maar je kunt ze niet nastreven. Daar zit geen relatie groei in. Belevingen dienen te rijpen tot ervaring in contemplatie - verwerken in stilte: Maria is daarin een prachtig voorbeeld: Die maakte nog al wat mee. Moeder van God worden. In al die ervaringen deed ze dit: *maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.* - Lucas 2:19
De Wind kan van God komen maar daarin wil Hij zich niet laten kennen.

Dia 05

b. aardbeving

Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de HEER bevond zich niet in die aardbeving.

Is de Heer, de Heilige Geest, in de aardbeving? Zeg niet te snel nee. In de bijbel zijn aardbevingen vaak aankondigen van een komend oordeel of afrekening van God. Amos en Zacharia profeteren daarvan. Ook Openbaring.

Maar ook dat is de plek niet waar God, de Heilige Geest, jou wil ontmoeten, zich wil leren kennen.

Toch kunnen wij dat wel doen. Denken in het oordeel en een God die nauwlettend op jou let of je niet iets fout doet. En als je het fout doet komt de aardbeving - het oordeel.

Maar dat oordeel en die aardbeving heeft al plaatsgevonden op Golgota.

Aardbevingen of grote krachten kunnen van God komen maar daar ontmoet je de Heilige Geest niet in.

Veel aandacht aan de kracht van de Geest – waar, maar om te ontmoeten?

Dia 06

c. in het vuur dan?

12 Na de aardbeving was er vuur, maar de HEER bevond zich niet in dat vuur.

Daar ben ik wel een beetje in opgevoed.

Het vuur van de Geest - de tekenen en wonderen. Genezingen en prachtige uitingen tot en met goudstof dat uit de hemel nederdaalt. Steeds weer komen er golven van dit soort manifestaties, waarbij dan altijd de boodschap klinkt: Daar is de Heer. Is de Heer daar niet? Jazeker, zulke

manifestaties kunnen zeker van God zijn, maar het is niet de plaats waar Hij jou persoonlijk wil ontmoeten.

Dia 07

II. De Heilige Geest wil jou ontmoeten in de stilte.

*Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. 13 Toen Elia **dat** hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die tot hem sprak: 'Elia, wat doe je hier?'*

De zachte bries ontvangen – Geest – Ruach - adem – Jezus blies op zijn discipelen

Gewoon helemaal stil worden en naar God luisteren.
Als het ware zijn adem – Geest – kunnen voelen en horen.

Dat kan heel goed door een Bijbeltekst op je in te laten werken.

En dat wil ik nu ook met jullie gaan doen. Dat heet een geleide stilte – Lectio Divina of Ignatiaans bidden, door stil te worden en een tekst op ons in te laten werken door wat vragen in stilte tot je te laten komen.

We gaan zo meteen een aantal minuten helemaal stil worden en onze ogen sluiten (Elia sloeg zijn mantel over zijn gezicht. Wij doen alleen onze ogen dicht en gaan dan luisteren naar wat God tegen je zegt.

Verzoek allemaal ook mee te doen. Wil je dat niet, dan kun je nu weg gaan.
Blijf je hier: Verstoor dan dit moment niet voor anderen, maar doe mee.

Dia 08

Inleiden in de stilte:

Het kan goed zijn je ogen te sluiten.

Ontspan je.

Neem een houding aan waarin je je makkelijk voelt.

Kom nu tot rust

Concentreer je even op je ademhaling.

En gun jezelf om tot rust te komen.

Laat los waar je mee bezig was.

Open je hart nu voor Gods aanwezigheid – de Heilige Geest

Vertel Hem hoe je je nu voelt,

wat je verlangt, op dit ogenblik.

Zeg het zoals het is.

We luisteren nu naar datzelfde stukje, Jezus woorden aan ons.

Johannes 14:16-18

¹⁶ Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: ¹⁷ de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. ¹⁸ Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.

Jezus staat op het punt de discipelen achter te laten op deze wereld.

Plaats jezelf tussen de discipelen.

Voel je de spanning van wat er komen gaat?

Jezus wil zijn discipelen niet als wezen achterlaten.
Ken jij dat gevoel... alleen achterblijven?

En hoe je dan verlangt naar nabijheid?

Jezus belooft de Geest en noemt Hem Parakleet, dat vertaald kan worden met Pleitbezorger,
Trooster, Helper, Iemand om je bij te staan.
Waar zou jij het meeste behoefte aan hebben?

Welke titel spreekt je nu het meeste aan?

Jezus belooft ons de Geest.
De wereld kan Hem niet ontvangen, zegt Jezus.
Maar jij wel.

Zou je dat nu tegen de Geest willen zeggen?

Dia 09

We gaan nu de gebedstijd afsluiten.

Sluit deze tijd af met een gebed tot de Heer.

Dan sluit ik nu af met een gebed namens ons allen.

Vader in de hemel, iedere week ontvangen wij uw zegen van de liefde van de Vader.
Die liefde hebben we nodig Vader.
Jezus, iedere week ontvangen wij uw zegen van de genade van de Heer Jezus
Die genade hebben we nodig Heer Jezus om met onszelf en met anderen te leven.
Heilige Geest, iedere week ontvangen wij uw zegen van de gemeenschap, nabijheid,
aanwezigheid van U, Heilige Geest.

Vandaag hebben we stilgestaan bij die gemeenschap en U ontvangen in de stilte van Uw
Adem.

Laat die zegen nu zodanig met ons meegaan dat we sneller en vaker in uw stilte in de frisse
zucht van uw Adem leren te komen.

Laten zo de liefde, genade en gemeenschap van onze God met jullie gaan.

We sluiten af met....

Slot.